

## **B&B&V** (door Ton van den Oudenalder)

Een beetje cryptische kop, maar ik zal het geheimpje verklappen. B&B staat natuurlijk voor Bed and Breakfast. En de V staat vanzelfsprekend voor Vogels.

Dit jaar zijn mijn vrouw (een niet vogelaar) en ik (vogelaar) op vakantie geweest met de auto door centraal Europa. We reden van Baarn naar Passau op de Duits Oostenrijkse grens en de volgende dag door naar Tiszabábolna in Hongarije. Tiszabábolna is een klein plaatsje van slechts 400 inwoners, dat midden tussen de vogelgebieden van Hongarije ligt. Aan het eind van de Hoofdstraat ligt de Kleine Hortobágy, Over de rivier de Tisza het natuurpark Hortobágy en ten noorden van het dorp Het Bükkgebergte. (Bükk staat voor Beuk).



In dat kleine plaatsje staat een door een Nederlands echtpaar gevoerde Herberg alias Bed and Breakfast. De tip om hier eens heen te gaan kwam van een Baarnse kennis die weet dat ik graag naar vogels kijk. Zijn broer bestiert samen met zijn vrouw de typisch Hongaarse B&B. Hongaars wil in dit geval zeggen kleinschalig, 2 kamers en een recreatie/ontbijtruimte. Eenvoudig maar van alle gemakken voorzien. Ruime kamers, eigen douche en toilet en volop ruimte om de vogels in de grote tuin te spotten.



van Boedapest, die wat verder weg ligt. Op beide vliegvelden is de mogelijkheid een auto te huren, handig om te vogelen.

Er wordt dagelijks een ontbijtbuffet geserveerd met continentale en vegetarische opties.

De Bed & Breakfast biedt gratis WiFi en gratis privéparkeergelegenheid. Mocht u niet met de auto de rond 1500 km naar de B&B willen overbruggen dan is de dichtst bij zijnde internationale luchthaven die van Debrecen, op 80 km van de accommodatie. Of de luchthaven



In de omgeving kunt u uitstekend wandelen en fietsen. Met de nadruk op het spotten van vogels. Want Roel is een fervent vogelaar, teller voor SOVON en een uitstekende gids die precies weet waar de bijzondere vogels te vinden zijn. Zijn vrouw Elsje, is de zorgzaamheid zelve. Toen het enige maar uitstekende restaurant in het dorp gesloten bleek bij onze aankomst, werd er een heerlijke salade voor ons klaar gemaakt. Dit restaurant (Vendéglő Tutajos) is een aanrader, een topkok zorgt voor de meest fantastische gerechten. Het bedienend personeel is uiterst behulpzaam en vriendelijk. De grote tuin van de B&B biedt volop mogelijkheid relax vanuit een luie stoel vele vogels te bewonderen. Denk hierbij aan Appelvink, Scharrelaar, Grote Bonte

Spechten, waaronder één die geen rode broek draagt maar een bruine (Een kwalitatieve reductie ,zwakkere oxidatievorm, van het eumelanine). Maar ook de Braamsluiper, Draaihals,



Grauwe klauwier, een Nachtegaal, een Zanglijster, een o zo mooie en goed te bewonderen Sperwergrasmus, de Hop, een enkele keer een in de tuin landende ooievaar, veel Huis- en Ringmussen, Groenlingen , Vinken etc.

En dat is nog maar het begin van de vogelpret. Aan het eind van de hoofdstraat (Fö út, genaamd) ligt de kleine Hortobágy. Een paar auto minuten rijden en daarna een rondwandeling onder leiding van gids Roel. Zo'n

wandeling met Roel die vogels op geluid alleen al kan herkennen levert een schat aan mooie soorten op. De Hoppen vliegen je om de oren, afgewisseld met Bonte Kraaien, Bijeneters,



Scharrelaars, Zomertortels, Grauwe Gorzen en Vliegenvangers. 10 meter verderop Grauwe klauwieren. Even een bruggetje over en Roel wijst naar een grote boom een eindje van de weg af. "Zie je dat grote nest, kijk maar even door de telescoop." De Keizerarend op haar Nest. Helaas is alleen hals en kop zichtbaar, maar onmiskenbaar de Keizerarend. Weer iets verder een plasje met een Witoogend, Grote Karekiet, Buidelmees, in een struik een Nachtegaal naast een Draaihals, Wielewalen en een Grasmus.

Helaas was die dag het weer niet in ons voordeel. Bijna constant regende het. Met als gevolg glibberige paden, natte en zware schoenen van de blubber en doorweekte broekspijpen. Als het weer iets beter zijn best had gedaan dan was de oogst volgens Roel nog groter geweest. Aan het eind van de wandeling vlak bij de auto opnieuw veel Hoppen,

Tapuiten, Witte Kwikstaarten en Kuifleeuweriken.

Mijn



schoenen hebben drie dagen nodig gehad te drogen van deze tocht. Maar goed voorbereid had ik een extra paar meegenomen.

Roel te

gaf de tip een tochtje naar het Bökkgebergte maken om daarop zoek te gaan naar de Oeraluil. Helaas gaf deze uil niet thuis, maar rit er heen was prachtig en bood ons wel een

de

groot aantal andere soorten. Onderweg naar het gebergte moesten we volgens Roel een stop maken net voorbij de plaats Borsodivánka. Daar was met een beetje geluk een Sakervalk te spotten. En exact op de plek die hij ons had aangewezen zagen wij de valk vliegen. Voor mij een

geheel nieuwe soort, een "lifer", net als de Keizerarend. Die Keizerarend zag ik de volgende dag tijdens een korte ochtendwandeling overvliegen en kon hem toen fotograferen.

Maar er kwamen nog meer bijzondere vogeldagen dicht in de buurt van Tiszabábolna. Roel gaf ons de tip eens te gaan kijken bij de zogenaamde visvijvers nabij het nationale park Hortobágy. Waarbij hij zei dat de meest bijzondere soorten vooraan rechts zaten, dus daar moesten we beginnen. Maar op de weg erheen was ook wel wat te zien volgens Roel. Op de kaart wees hij ons waar de een stop moesten maken om in een daar aanwezige kolonie Roeken de Roodpootvalken



te zien. Maar voor die stop moesten we eerst de rivier over. Op aanwijzingen van Roel reden we naar het punt waar een eenvoudige pont voor zien van schoepenrad aandrijving en planken in het midden om de auto op te zetten ons naar de overkant zou brengen. Een belevenis op zich.

De visvijvers waren een oase van vogels. Naast de vele soorten die ik al gezien had kwamen er hier nog een aantal mooie



soorten bij. Kuifleeuwerik, Kleine Klapekster, Kwak, Ralreiger, Zwarte Ibis, Witvleugelstern, Witwangstern, Zwarte Stern, Pontische Meeuwen, etc. Te veel om op te noemen. Dus een aanrader die visvijvers. Na vier dagen vogelen kwam er een einde aan onze Hongaarse Vogelpret. Toen Roel mij vroeg welke soort ik gehoopt had te zien en niet gezien had, noemde ik de Zwarte Ooievaar. Die avond brachten we voor het laatst een bezoek aan het restaurant in het dorp. We konden op deze mooie warme avond buiten eten. Vlak voor het restaurant wees mijn vrouw omhoog naar een ooievaar. "Is dat geen zwarte ooievaar?" vroeg ze. Ja, warempel een Hongaars afscheidscadeautje, in dank aanvaard. Totaal ruim 120 soorten gezien.

We konden terugkijken op een grandioos, veel te kort bezoek aan Hongarije en de B&B&V van Roel en Elsje. Een aanrader voor iedereen die op eigen tempo wil vogelen en niet de hoofdprijs wil betalen voor een vogelreis.

Voor meer informatie over de B&B&V: [www.herbergtisza.nl](http://www.herbergtisza.nl)

Voor meer informatie over het restaurant in Tiszabábolna: [www.vendéglötutajos.hu](http://www.vendéglötutajos.hu)

De foto's van de Scharrelaar en de Draaihals zijn gemaakt door Wil van Tongerlo, zie ook de website: <https://www.natuurbeleefsels-vogelhutten.nl/hongarije-2022>

De overige foto's zijn gemaakt door Ton van den Oudenalder.

Voor vragen en/of details over de reis, kunt u Ton mailen: [oudenalderr@casema.nl](mailto:oudenalderr@casema.nl)