

## Vogeltrip Portugal van 10 t/m 17 April '16

**Zondag 10-04** vertrokken Marcel, Jacob en ondergetekende laat in de middag vanaf Schiphol naar Portugal om een week te gaan vogelen. We hadden er deze keer voor gekozen om met eigen vervoer naar de luchthaven te gaan waarbij we de auto parkeerden op het P3 langparkeerterrein vlak bij de luchthaven. Wel zo makkelijk omdat je dan niemand hoeft lastig te vallen om je weg te brengen. Rond 18.30h lokale tijd landden we op het vliegveld van Faro waar we vervolgens met een bus naar ons appartement in Monte Gordo, vlak bij de Spaanse grens, werden gebracht. Het was al rond 21.30h dat we aankwamen in ons hotel Dunamar en toen we ingecheckt hadden moesten we ons nog een beetje haasten om ergens een warme hap te kunnen scoren. Gelukkig was onze oude Portugees/Belgische vriend die we nog kenden van een eerdere trip, nog bereid om onze honger te stillen en onze dorst te lessen en voor 10 euro hadden we weer een compleet menu van 2 vleespasteitjes, een visfilet als hoofdgerecht, een toetje, en koffie met een likeurtje als smakelijke afsluiting. We konden dat alles wegspoeien met een karafje wijn de man. Uitstekende dagafsluiting. Terug op de kamer heb ik m'n dagverslagje geschreven en de eerste pietjes konden op de streeplijst afgevinkt worden te weten: Huismus, Geelpootmeeuwen, Gierzwaluw, 2 gewone Spreeuwen, Boerenzwaluwen en een Merel. Bij het uitpakken daarna van de koffer kreeg ik nog ruzie met m'n statief want daarvan viel een klemmechanisme uit elkaar. Ik kreeg het weer in elkaar maar er was een lipje afgebroken wat de boel bij elkaar hield en daar bleef ik de rest van ons verblijf last van houden. Nou ja, er zijn ergere dingen.

**Maandag 11-04** stonden we er al weer vroeg naast. Niet dat dat veel zin had want de supermarkt was pas om 8.30h open en ook bij het autoverhuurbedrijf konden we pas na negenen terecht. In de supermarkt sneuvelden er door een misverstand nog een paar flesjes bier door ons toedoen dus de start hier was wat ongelukkig. Na het ontbijt hebben we een ruime Peugeot gehuurd waar we die week aardig wat kilometers mee zullen afleggen maar dat vervoermiddel zal ook een grote toegevoegde waarde blijken te hebben als schuilgelegenheid want we zouden het regelmatig niet droog houden. Voor 193 eurootjes all-in hadden we de komende week dus vervoer en een dak boven ons hoofd. Vanaf ons balkon keken we uit op wat groen en we konden aldus weer wat nieuwe pietjes noteren te weten: Kleine Mantelmeeuwen, Putters, Groenlingen, Huiszwaluwen, Turkse Tortels en veel Gierzwaluwen. Na het ontbijt zijn we richting Faro gereden naar het vlak bij het vliegveld gelegen golfcomplex Quinta do Lago. Daar aangekomen moesten we eerst een kwartier schuilen voor een vette bui maar daarna kon het scoren een aanvang nemen. Het complex grenst aan een wadvlakte en is overvloedig voorzien van bomen en struiken dus je kunt hier vanaf één plek zowel wad- als struweelvogels zien. Een opsomming: Kleine, Strand- en Bontbekplevieren, Zilverplevier, Wulp, Hoppen, Koekoek, Kleine Zwartkop, Bonte Strandlopers, Blauwe Eksters, Wilde Eend, Steenlopers, Roodstuitzwaluw, Tureluur, Houtduif, Gaai, Ekster, Lepelaar, Cetti's Zanger, Ooievaar, Groenpootruiter en Oeverloper. Via een voetpad tussen het wad en het golfcomplex zijn we daarna naar een vogelhut gewandeld die uitkijkt op vijvers die deel uitmaken van het golfterrein. Hier scharrelen de Purperkoeten tussen de meppende golfers door en vanuit de kijkhut zagen



we ook weer de Afrikaanse Zwartkopwever bezig met het bouwen van zijn kunstige nestje. Verder zagen we hier Tafel- en Krakeend, Waterhoen, Dodaars, een ♂ Woudaap, Graszanger, Watersnip en Steltkluten. Na deze succesvolle start zijn we teruggelopen naar de auto om vervolgens te proberen om via binnenweggetjes het gebied te bereiken wat grenst aan het vliegveld van Faro. Hier liggen een aantal zoutpannen en natte gebieden en deze staan altijd borg voor leuke soorten maar helaas, wat we ook



probeerden, we moesten uiteindelijk de grote omweg maken via de toevoerweg naar het vliegveld om in het doelgebied te geraken. Aldaar aangekomen kon de vogellijst uitgebreid worden met: Dwergarend (donkere fase), 23 Flamingo's, 3 Futen, Steltkluten, 1 ♂ Bruine Kiek, Visarend, Oeverloper,



enkele Groenpootruiters, Torenavalk, Drieteenstrandlopers, 4 Krooneenden, Ooievaars, Lepelaar, Kleine Karekiet, Cetti's Zangers, Graszangers, Bijeneters en Europese Kanarie. Op de terugweg zijn we nog een bosje ingedoken om te proberen wat bospietjes te scoren maar dat wilde niet erg lukken. Wat we er wel hadden zijn een Spaanse Muurhagedis (*Podarcis hispanica*) en de hiernaast afgebeelde Muurgekko (*Tarentola mauritanica*). Over dit beestje las ik ergens dat de Portugezen dit beestje nog wel eens vangen om ze vervolgens thuis de insecten te laten opruimen. Beiden zaten in het zonnetje op dood hout. We vonden het daarna welletjes dus op naar de borrel. Onze honger stilden we daarna bij de

Chinees waar we met z'n drieën uitstekend aten voor 45 eurootjes inclusief fooi.

**Dinsdag 12-04** startte met regenachtig weer en daarom blijven we een beetje in de buurt. We gaan in de regen naar Castro Marim. Daar aangekomen wordt het droog en breekt een voorzichtig zonnetje door. De afgebeelde Kuifkoekoek was er een van 3 exemplaren die er rondhingen. Het beestje had

duidelijk te lijden gehad van de bui. Verder zagen we hier Flamingo's, Zwarte Spreeuwen, Roodstuitzwaluwen, Kluten, Roodborsttapuiten, Grauwe Gors, ♂ Bruine Kiek, Ooievaars, Bonte, Kleine en Krombekstrandlopers, Graszangers, Torenavalken en 4 Bergeenden. We zijn daarna via Castro Marim naar een plek gereden waar we vorige keren altijd Grielen zagen. Het kostte dit keer wat meer moeite maar nadat Jacob en Marcel een jonge citrusbomenaanplant hadden doorkruist, vlogen er 2 Grielen op. Ik was wat hoger op de uitkijk blijven staan en kon de vogels eveneens als "gezien" noteren. We hoorden hier ook nog een Koekoek. Om dat te



vieren hebben we in Castro Marim op een terrasje een heerlijk broodje kip met een kop goeie koffie genomen. Voor het geld hoeft je dat hier niet te laten want dat kostte nog geen tientje. Heb je in Nederland netaan 3 koffie voor. Na deze lafenis zijn we naar de zoutpannen ten zuiden van Castro Marim gegaan. Het pad was meestentijds zeer modderig door de regen van de afgelopen dagen dus onze schoenen kregen het aardig voor hun kiezen. De oogst was er ook niet geweldig, zeker niet in vergelijking met vorige keren toen we hier bij prachtig weer volop vogels konden scoren. Dit keer bleef het bij ca 30 overvliegende Audouins Meeuwen en 2 Grote Mantelmeeuwen die ik hier nog nooit eerder had gezien. Nadat we onze schoenen zoveel mogelijk van de vette klei hadden ontdaan zijn we daarna nog naar de pier gereden die aan de westkant ligt van de grensrivier met Spanje, de Guadiana. Hier zagen we Aalscholvers, Rosse Grutto's, Dwerg- en Grote Sterns, Jan van Genten en Scholeksters en dat allemaal vanuit de auto want het bleef voortdurend regenen. Toen het wat droger werd zijn we naar een bos vlakbij ons onderkomen gegaan en hebben daar een paar uur besteed aan het zoeken naar Kameleons. Van verschillende kanten had ik gehoord dat ze daar te vinden waren op zgn Witte Brem onder Pijnbomen. Helaas, uren geworstel door dichte struiken leverde niks meer op dan Koolmees, Zomertortel, Groene Specht, Fazant, Groenling en een roepende Raaf. Vanaf ons balkon daarna zagen we tussen de Gierzwaluwen nog enkele Vale Gierzwaluwen en toen was het weer tijd voor de warme hap. De Chinees was ons goed bevallen en ik nam deze keer een heerlijke schotel geroosterde eend en het was weer perfect. De teller stond inmiddels op 82 soorten en dat hield nog niet echt over maar daar was het matige weer met vaak veel wind ongetwijfeld debet aan. Voor de volgende dag was er echter hoop want dat zou een droge dag worden. We gaan het zien.

**Woensdag 13-04** was het inderdaad zonnig en na een vroeg ontbijt zijn we op weg gegaan naar het uiterste zuid-westen van Portugal naar Cabo Sao Vicente. Voor mij was het de eerste keer dat ik dit gebied bezocht want de voorgaande keren kwam het er niet van of werden we tegengehouden door het gedoe met de tolheffing op de snelweg. Intussen wijzer geworden wisten we dat we 2 dagen na het gebruik maken van de tolweg in een postkantoorje konden betalen met overlegging van het kentekenbewijs. Dat hield wel in dat Woensdag de laatste dag was dat we gebruik konden maken van de tolweg want het verschuldigde bedrag kon pas 2 dagen later op Vrijdag dus, betaald worden want op Zaterdag waren de postkantoren dicht. Na deze uitwijding ga ik weer terug naar de vogels. Het gebied rond de kaap is tamelijk vlak maar het land eindigt er middels hoge kliffen en er broeden dan

ook Alpenkraaien waarvan we er veel gezien hebben. Ook Kuifaalscholvers en Slechtvalk horen thuis in dit biotoop en ook die hebben we gezien. Verder zagen we mooie aantallen Alpengierzwaluwen,



Roodborsttapuiten, Kneutjes, 1 Zwarte Wouw, Grasmussen, Zwarte Roodstaart, Kauwen, Baardgrasmus en Orpheus Grasmus en boven zee Jan van Genten. Wat later zijn we het achterland ingegaan en hier zagen we Torenvalk, Dwergarend, Buizerd, Putters, Groenlingen, Eurokanaries en vanuit een stuk grasland hoorden we Kwartels roepen. Op zeker moment werden we aangesproken door een groepje Engelsen die ons attent maakten op 2 Kleine Trappenmannen die op een afstand



soms in het hoge gras te zien waren. We zijn daarna, onder dankzegging, nog een stukje verderop gereden waar we wat gunstiger stonden. Hier hadden we mooi zicht op in ieder geval één mannetje en pal achter ons in een halfhoog korenveldje hoorden we nóg een Kleine Trap roepen, waarschijnlijk een vrouwtje. De foto is bagger maar de lucht trilde nogal en de afstand was groot dus vandaar. Al bij al pakte deze dag heel behoorlijk uit ook al door het redelijke weer. Er stond wel veel wind maar we hoefden in ieder geval niet om de haverklap te schuilen. 's Avonds hebben we onze Belgisch sprekende Portugees weer met een bezoek vereerd maar mijn Zeebaars was dit keer wat aan de droge kant. Het

bijgeleverde karafje wijn was echter ruim voldoende om het visje weg te spoelen. Voor morgen staat het steppegebied rond Castro Verde op de planning. Hopelijk werkt het weer mee want dat is cruciaal voor de roofvogels en gieren die we er hopen aan te treffen.

**Donderdag 14-04** bleek onze dagplanning perfect want het was in ieder geval droog met een wisselende bewolking en de pittige wind namen we voor lief. De route naar het gebied voert door een wat ruige heuvelachtige streek met soms een riviertje en een stuwmeer. Bij die riviertjes loont het vaak de moeite om even te stoppen en te kijken en te luisteren. Op die manier konden we weer een paar nieuwe soorten bijschrijven te weten: Nachtegaal, Oeverzwaluwen, Rotszwaluwen, Zuidelijke Klapekster en Rode Patrijzen. Een Wielewaalman liet zich in al zijn gele schoonheid ook nog aan ons zien nadat hij door indringend geroep zijn aanwezigheid had kenbaar gemaakt. Jacob ontdekte onze eerste Vale Gier van die dag en natuurlijk zijn Blauwe Eksters, Cetti's Zangers en Bijeneters niet te missen. Nauwelijks aangekomen in het gebied zagen we onze eerste



Rode Wouw en toen we daarom stopten op een gunstige plek kwa-

men er daar nog eens twee bij even later gevolgd door 7 Vale Gieren die zo'n beetje boven ons hoogte gingen winnen. Een ♀ Grauwe Kiek maakte de ervaring compleet. Hierna zijn we eerst gaan tanken in Castro Verde en daarna zijn we teruggedreden op zoek naar een weggetje waarover we het gebied in konden. Helaas waren de meeste wegen (allemaal zandpaden) afgesloten wegens het broedseizoen maar uiteindelijk vonden we een weggetje dat naar een

boerderij leidde en dat volgden we een kilometer of zo om vervolgens op een wat hoger punt te stop-

pen. We kwamen er vervolgens weer ruim aan onze trekken. We zagen een aantal Grote Trappen (allemaal mannetjes) overvliegen of op redelijk grote afstand op de grond en hoorden dichterbij Kleine Trappen in het halfhoge gras. Verder hier Kleine Torenavalkjes, Vale Gieren, ♂ Bruine Kiek, ♀♀ en ♂♂



Grauwe Kiek, Slangenarend, Zwarte Kraaien, Rode Wouwen, Zwarte Wouw en we hoorden Kwartels roepen. De absolute topper hier was een Monniksgier die ik hier nog nooit eerder had gezien. Na een aantal spannende uurtjes zijn we op de terugweg ook weer even gestopt bij een meertje in de hoop Grote Karekiet te horen/zien maar dat wilde dit keer niet



lukken. Toen we daarna het gebied al bijna uit waren stopten we nog voor een waarschijnlijke Dwergarend die op een elektriciteitsmast zat maar omdat hij van ons af wegvloog konden we hem niet 100% zeker op naam brengen. Terwijl we nog aan het puzzelen waren ontdekten we een andere

rover die ons wederom voor een raadsel stelde. Het beest was groot met lange vleugels en de eerste indruk was dat hij of zij er erg shabby uitzag. Het was in ieder geval een arend wat te zien was aan de dikke nek en de grote haaksnavel. Het leek of de vogel aan beide kanten van de vleugels een aantal handpennen miste maar later zagen we dat dat zo leek omdat die betreffende pennen heel licht en doorschijnend waren. Verder waren de boven- en ondervleugeldekveren erg licht. In het felle zonlicht leken ze roomwit. Op de eerder beschreven binnenste handpennen na waren de andere slagpennen zwart. We kwamen tot de conclusie dat we een erg lichte 2e kj Spaanse Keizerarend hadden gezien. Helemaal zeker was ik pas toen ik in het boek van Benny Gensbol een exacte afbeelding zag van de vogel die wij gezien hadden. Door alle consternatie had ik er helaas geen foto van gemaakt maar wat we gezien hadden sluit andere soorten 100% uit. Om het gemis aan een plaatje te compenseren plaats ik er maar eentje van een Zwarte Wouw als doekje voor het bloeden. De arend vormde een mooie dagafsluiting, temeer omdat het gebied aan de westgrens ligt van het verspreidingsgebied van deze imposante vogel. Op weg naar huis hebben we nog meerdere Dwergarenden gezien, allemaal donkere fase maar toen was de koek zichtbaar op want een tocht langs een erbarmelijk slecht pad de heuvels bij Mertola in, leverde niks meer op. De vorige keer hadden Jacob en ik hier nog een Steenarend maar met twee absolute toppers voor deze streek hadden we niks te mopperen. Thuis eerst maar eens de streeplijst bijgewerkt en m'n dagverslag geschreven en dat allemaal natuurlijk onder het genot van wat alcoholica. De teller staat na vandaag op 115 soorten en dat is niet heel geweldig maar er zijn wel enkele absolute toppers bij. We hebben de dag afgesloten bij een pizzeria. Het was geen culinair hoogtepunt maar we konden het ermee doen. We konden terugkijken op een mooie dag waarop we buitengewoon mazzel hadden met het weer. Of we dat voor de komende dagen ook kunnen zeggen staat nog te bezien.



**Vrijdag 15-04** zijn we na het ontbijt naar natuurpark Ria Formosa bij Olhao gegaan. Het weer was redelijk met wel veel wind maar het was droog en vrij zonnig. Genoemd natuurpark is niet erg groot en het is binnen een paar uur te bewandelen. Het ligt aan een stuk wadkust en het hogere deel is begroeid met dennen en kreupel hout waar ook Kameleons in voorkomen. Uiteraard hebben we weer ons best gedaan om die beestjes te vinden maar helaas, onze pogingen hadden wederom geen resultaat. We hadden er wel een spannende ontmoeting met een Hagedisslang (*Malpolon monspessulanus*). Wandelend over een plankier wat zo'n beetje de grens vormde tussen nat en droog, maakte Marcel mij er op attent dat ik voorbij een zonnende slang was gelopen. Als vogelaar kijk je meer naar boven dan naar beneden maar in dit geval had ik daardoor zichtbaar wat spannends gemist. Ik kon nog net een flink stuk van z'n lange donkere lijf zien wegglijpen waarbij de lange dunne donkere staart opviel. Marcel had het beest goed gezien en schatte hem/haar op ca 1,5 meter. Een flinke jongen dus. Marcel had geen gele nekvlekken gezien dus Ringslang konden we uitsluiten. Een Adder was het ook niet, daarvoor was het beest te lang. Gezien het biotoop en het ongetekende donkere lijf moest het wel een Hagedisslang zijn. We hebben nog getracht het beest terug te vinden

en daartoe hebben we graspollen uitgekamd maar zonder resultaat en dat was misschien maar goed ook want het beestje is in lichte mate giftig. Vanaf min of meer dezelfde plek zagen we vlakbij 2 Regenwulpen. Op een stuk wad zaten honderden Bonte Strandlopers, Bontbek- en Strandplevieren en enkele Drieteenstrandlopers. Marcel ontdekte er onze eerste en enige Iberische Gele Kwik en verder zagen we hier 15 Kluten, Flamingo's en 7 overvliegende Lepelaars. Bij een door bomen omringd plasje broedden ca 70 paartjes Kleine Zilverreigers en Koereigers gezellig naast elkaar. In een



dennetje voor een kijkhut zagen we een Kuifmees en op het water en langs de oever zaten Dodaarsjes, Tafeleenden en een Oeverloper. Na deze ochtendexcursie zijn we naar Cabanas gereden maar dat leverde geen nieuwe soorten op. We zagen er Eurokanaries, Kleine Zwartkoppen, Putters, Hop en langs een riviertje wat Drieteenstrandlopers. We zijn ook nog even gaan kijken bij de ruïne van Forte do Rato wat in een kaal duinlandschap ligt. Meestal zitten hier Tapuiten en dat was nu ook het geval. Ik miste ze maar m'n twee reisgenoten zagen er twee wegvliegen. Verder hier nog wat Kneutjes. Omdat het de laatste dag was dat we onze tolschuld konden voldoen zijn we daarna eerst maar eens

naar een postkantoor gereden om schuldeloos het land te kunnen verlaten. Voor 28 eurootjes hadden we vele relaxte kilometers kunnen rijden want de tolwegen worden slechts spaarzaam gebruikt. Het begrip file is daarop een onbekend fenomeen. Als laatste zijn we die dag nog een keer naar de slenk richting Castro Marim geweest onder steeds dreigender luchten. Min of meer droog hebben we er nog wat rondgekeken waarbij we enkele Rode Patrijzen zagen. Marcel liep nog even een olijfgaard in om foto's te maken van mooie oude kromme olijfbomen en jaagde daarbij ongewild een Steenuiltje uit zo'n boom. Dat was meteen onze laatste nieuwe soort voor die dag want het begon toen te regenen en daarom zijn we vroeg op huis aan gegaan waar de borrel ons wachtte. Gegeten hebben we die avond weer bij de Chinees want die man had lekkere dingen. Ik ging ten tweede male voor de geroosterde eend en het was wederom smullen. Morgen al weer de laatste dag.

**Zaterdag 16-04** begon uitermate nat en er stond bovendien veel wind. Misschien een uitgelezen kans om nog wat zeevogels te scoren dus na het ontbijt op naar de pier. Die hadden we op een enkeling na min of meer voor onszelf. De spaarzame momenten dat het droog was moesten we in de luwte van de auto of wat lage struiken gaan staan om nog enigszins schokvrij door onze telescopen te kunnen kijken. Er trok een onafgebroken stroom van Jan van Genten dicht onder de kust langs richting west en alle leeftijden waren vertegenwoordigd. We hebben er honderden langs zien trekken. Ook Grote en Dwergsterns trokken zich weinig aan van het herfstweer maar de gehoopte Pijlstormvogels bleven uit. Buiten wat Aalscholvers, enkele Audouins- en Geelpootmeeuwen en precies één Middelste Jager bleef het bij genoemde soorten. We zijn daarna nog maar eens gaan kijken bij het gebied achter Castro Marim maar daar regenden we uiteindelijk ook weg. Jacob en Marcel zijn daarna nog even naar de vestingwerken in genoemde plaats gewandeld terwijl ik me vermaakte met wat rondkijken in de buurt van een blijkbaar geliefde trouwlokatie. Die was aan de voet van de vestingmuren en blijkens een infopaneel was het een soort overblijfsel uit de tijd dat de Moren het in Portugal nog voor het zeggen hadden. Op dat moment was er een trouwerij aan de gang en die was geheel in stijl met een witgeklede bruid en op hun paasbest geklede aanhang. Na dit culturele uitstapje zijn we gezamenlijk nog even gaan kijken bij de citrusaanplant voor eventuele Grielen maar we hadden geen zin meer om door de natte klei te gaan banjeren om eventuele Grielen op te stoten. In de omgeving ervan zagen we nog wel enkele Bijeneters, 1 Roodkopklauwier en enkele Rode Patrijzen. De lol was er ook een beetje vanaf door het beroerde weer dus besloten we naar "huis" te gaan want we moesten ook nog de auto inleveren. Daarbij bleek dat die nauwelijks gecheckt werd op eventuele opgelopen schade want een flinke schram in het rechter voorspatbord werd geen blik waardig gekeurd. Misschien had het ook te maken met het feit dat we alle risico's hadden afgekocht á raison van 8 euro per dag. We zijn daarna maar begonnen met het inpakken van de respectievelijke spullen want de volgende dag was het vroeg opstaan geblazen. Daarna moesten we ons nog door de laatste restanten alcohol heenwerken en dat was nog flink aandrinken want m'n reisgenoten hadden zich niet ingehouden met de aanschaf van een en ander. Onderwijl legde ik de laatste hand aan dit reisverslag en ook de streeplijst werd geactualiseerd maar daar was ik snel mee klaar. De teller bleef steken op



120 soorten en dat is ronduit weinig maar het matige weer heeft hierin een grote rol gespeeld. Evengoed konden we spreken van een geslaagde vakantie want veruit de meeste doelsoorten waren binnen en we hadden er een paar heuse klappers bij. We sloten de dag af bij onze Portugees/Belgische vriend en het was er wederom lekker en ruim voldoende.

**Zondag 17-04** was het vroeg réveille want de wekker was om 4.30h afgegaan. Rond 6.20h werden we opgehaald en na het inchecken op het vliegveld was er nog ruimschoots tijd voor een kop koffie. Om 9.40h vertrokken we weer van Portugese bodem waarbij we vol verbazing zagen hoe een Ooievaar pal naast de taxibaan naar iets eetbaars aan het speuren was. Het beest kreeg min of meer de vleugeltip over zich heen! Al eerder vermeldde ik dat er in de onmiddellijke omgeving van het vliegveld tientallen paartjes Ooievaars broedden. Blijkbaar gaat dat altijd goed want je hoort er nooit iets over. Na een rustige vlucht kwamen we iets te laat aan op Schiphol want bij onze zuiderburen waren de verkeersleiders weer eens ontevreden over hun salaris dus moesten wij het Belgische luchtruim mijden. Toen we de koffers hadden lieten we ons met een shuttlebus weer naar het langparkeerterrein brengen en een goed uur later was iedereen weer op z'n eigen honk. Het zat er weer op.