

## Diepholz 31-10 en 01-11

**Dinsdag 31-10** stond Marcel om 7.30h voor m'n deur want we hadden een paar dagen Kraanvogels kijken gepland. De streek rond Diepholz zou daarvoor heel geschikt zijn omdat het op een redelijke afstand rijden lag en de aantallen Kranen er rond deze tijd aanzienlijk zouden zijn. Met warme kleren, een plu en laarzen gingen we aldus op pad richting Diepholz. Het geluk was met ons voor wat betreft het fileleed want zo rustig als het aan "onze" kant was zo druk was het aan de kant van de tegenliggers. Bijna tot aan de grens doken er steeds weer files op die het tegemoetkomende verkeer hinderden. Een stuk voorbij Osnabrück namen we de afslag Diepholz maar daarna was het nog even zoeken geblazen want we wilden beginnen in een gebied ten oosten van de weg Diepholz-Vechta maar vanwege reconstructiewerkzaamheden was die weg afgesloten en dus reden we het gebied in vanaf de zuidkant. In reisverslagen hadden we gelezen dat "the place to be" een gebied rond het afwateringskanaaltje de Dadau was en dus gingen we op zoek naar een veelbelovende weg die dan ook "An der Dadau" heette. Toen we die na enig zoeken hadden gevonden bleek die weg inderdaad te voeren langs allerlei vers gemaaide maispercelen waar honderden Kraanvogels fourageerden op de gemorste oogstresten. De rest van de dag hebben we ons prima vermaakt met het doorzoeken van het gebied waarbij we af en toe op nauwelijks begaanbare landweggetjes terechtkwamen die van weet-ik-veel naar nergens leidden. Het weer bij dit alles hield niet over. Er stond een dun windje met af en toe een miezerig buitje en een temperatuur die de 10 graden niet oversteeg. Die dag zagen we naar schatting enkele duizenden Kranen en ook



Rode Wouw en Blauwe Kiekendief konden genoteerd worden. Aan de oostkant van dit gebied ligt het plaatsje Barnstorf en over dit plaatsje had ik gelezen dat er zich een roedel Wolven had gevestigd. Het zou de meest nabije vestigingsplaats voor wat betreft de afstand naar Nederland zijn. De dag erop zouden we een gesprek hebben met een oude baas die idd vertelde dat zijn dochter een Wolf had gezien. Wij (voorspelbaar) dus niet. Tegen 15.00h hebben we het gebied verlaten om op weg te gaan naar een van de plekken in het hoogveen waar de Kraanvogels tegen de schemering samenkwamen om er de nacht door te brengen. Er staat daar een observatietoren in het Rehdener Geestmoor en toen we er aankwamen bleek het een regelrechte kermis te zijn. De toren die meerdere verdiepingen telde bleek al aardig vol te staan met fotografen en andere belangstellenden maar er liep ook een weg dwars door het veen en daar hebben we ergens positie gekozen. We werden er aangesproken door een Catweazle-achtig persoon die uit de buurt van Nijmegen afkomstig bleek. Hij vertelde ons wat ons te wachten stond en dat bleek achteraf aardig te kloppen. Marcel had de man al gauw omgedoopt tot Raspoetin en hij beloofde ons duizenden Kranen die tegen donker vanaf vooral het zuiden zouden komen binnenvallen. Aldus geschiedde en het was zonder meer een enerverend schouwspel om al die grote vogels druk roepend in formatie aan te zien vliegen waarna ze na enkele rondjes tegen de

wind in elk hun plekje zochten in het hart van het moeras om er te landen voor een veilige slaappleaats. De aantallen waren overweldigend maar werden zo mogelijk nog overtroffen door minimaal dezelfde



aantallen ganzen die eveneens het veen hadden gekozen als veilige overnachtingsplaats. We hoorden en zagen vele duizenden Grauwe en Kolganzen maar vooral veel Kleine Rietganzen. Deze aantallen had ik in Nederland "by far" nog nooit gezien. Erg indrukwekkend allemaal. Toen het feest afgelopen was zijn we in het donker naar Diepholz gereden waar we na enig zoeken ons pension vonden waar we een kamer hadden geboekt. We kwamen terecht bij een Chinees restaurant waarvan de uitbaters alleraardigste mensen bleken te zijn. Nadat we onze spullen hadden gedropt op onze kamer gingen we eerst maar eens een glaasje drinken in het restaurant. De eigenaresse liet me voorproeven van een door haar aanbevolen Chinese wijn en die kon mijn volledige instemming krijgen. Blijkbaar moest de geopende fles zo mogelijk leeg gemaakt worden want mijn glas werd telkens tot aan de rand gevuld en het was toch al een redelijk fors uitgevallen kelk. Een gevolg van een en ander was dat ik de daaropvolgende nacht een keer uit m'n bed ben gestapt om m'n droge bek te spoelen met een flinke beker fris kraanwater. Mijn menukeuze viel op krokant gebakken eendenrug met currynasi en een en ander werd geserveerd in een lekker hete ijzeren platte schaal. Als ik er ooit terugkom wil ik daar weer eten. VOORTREFFELIJK! Na een afsluitend kopje koffie voor mij en thee voor Marcel zochten we ons bedje op om energie op te doen voor de op ons wachtende avonturen



van de volgende dag. Slaap lekker. Op **Woensdag 01-11** begon voor ons de dag om 06.30h en een half uurtje later zaten we aan een vroeg ontbijt bij een supermarkt aan de overkant van de weg omdat onze Chinese pensioneigenaren geen ontbijt serveerden. Met een paar rijk belegde broodjes achter de kiezen gingen we vervolgens op weg naar een informatiecentrum aan de noordkant van het gebied. Aldaar aangekomen bleek het gesloten te zijn maar we hebben ons er evengoed wel vermaakt met een wandeling in het daar gelegen hoogveen. Er werd aldaar ook nog turf gewonnen en het systeem werkte zo dat als het veen gedeeltelijk was afgegraven, de natuur het weer mocht overnemen en blijkens infoborden was er na ca 2 jaar al weer sprake van veenvorming. Kraanvogels zagen we bij dit alles niet want ze zaten er alleen 's nachts. Overdag fourageerden ze in de wijde omgeving. Het weer was zoals eerder gemeld knudde. Grauw en miezerig. De foto spreekt voor zich. We zijn vervolgens een heel stuk zuidwaarts gereden om na enig zoeken uit te komen bij een uitkijktoren gelegen aan de rand van het Neustädter Moor. Op weg er naar toe zagen we op stoppelvelden weer vele honderden Kraanvogels maar ook een stuk of wat Wilde Zwanen. Nadat we de toren hadden beklommen werden we aangenaam verrast door een Ruigpootbuiserzid die in de omgeving van de toren naar prooi zocht. Ik kon leuke plaatjes maken van de vogel terwijl hij op ooghoogte naar lekkere hapjes speurde. Boven het veen wiekelde een mooie ♂ Blauwe Kiek en we zagen er welgeteld 1 Bonte Kraai. We zijn daarna weer teruggereden naar het gebied wat ons de dag

ervoor zo goed was bevallen en hier reden we weer voortdurend tussen grote groepen fouragerende Kranen door. Leve de digitale fotografie want als alle foto's op rolletjes waren vastgelegd zouden we straatarm zijn geweest. Niet alle boeren bleken trouwens blij met de charmante bezoekers want we zagen ook hoe een boer vlaggetjes plantte op z'n akker om de ongenode gasten af te schrikken. Daar is ook niet zo heel veel voor nodig want bij het minste vermeende onraad gaan de vogels massaal op de wieken. Het was dan ook zaak zoveel mogelijk in de auto te blijven. Vanwege het grauwe weer begon het licht al vroeg terug te lopen en daarom zijn even na 16.30h weer richting Nederland gereden. Vanwege het tijdstip zaten we daarna al gauw in de files en die hielden ook op de snelweg nog even aan. Ter hoogte van Osnabrück kwam er een einde aan die ellende en konden we eindelijk kilometers maken. Iets na achten bereikten we de Hilversumse Meent en we hebben ter afsluiting nog een lekkere ossenhaas gegeten bij de plaatselijke kwalitaria. Een Bokbiertje zorgde daarbij dat het eten soepel zijn weg naar onze magen vond. Het zat er op en het was weer een meer



dan geslaagde trip en als afsluiter nog maar eens een impressie van het vogelgeweld aldaar. Een aanrader en voor mij zeker voor herhaling vatbaar.

