

# Vogeltrip Lesbos van 5 t/m 12 mei '15

## Dinsdag 5 Mei

Dit jaar vond ik het weer eens tijd om Lesbos met een bezoek te vereren. Jacob is wederom mijn vogelmaatje en zoals gewoonlijk vangt de reis aan in het holst van de nacht. Rob, m'n buurman, is zo vriendelijk om ons rond 3.30h naar Schiphol te brengen waar we vervolgens inchecken om na een vroege ochtendkoffie en een uurtje wachten, in te stappen. Het toestel was mager gevuld dus we hadden alle ruimte. Mooi op tijd stegen we op om na een rustige vlucht te landen op Lesbos bodem. Het was er prachtig zonnig weer. Het vliegtuig zou na deze stop doorvliegen naar Samos waar de overblijvende passagiers gedropt zouden worden. Ik pak m'n rugzak uit het bagagevak en tik Jacob, die een rij voor me zit, op z'n schouder met de mededeling "kom op Jacob, je moet er uit want anders moet je vakantie vieren op Samos". Ik ga de trap af en stap in de platformbus maar ik zie Jacob nergens. Zal wel in een andere bus zitten. In de aankomsthal zie ik even later wel onze koffers maar nog steeds geen Jacob. Omdat het vliegtuig maar kort aan de grond zou staan begin ik wat ongerust te worden. Waar blijft m'n reisgezel? Ik neem contact op met de reisvertegenwoordiger en vertel hem dat m'n medepassagier blijkbaar nog niet is uitgestapt. We gaan samen naar een informatiebalie waar de aanwezige dame middels een portofoon contact blijkt te kunnen maken met iemand van het cabinepersoneel. Ik vertel haar dat het om ene mr. Hansma in stoel 15e gaat. Een van de stewardessen gaat vervolgens naar de betreffende stoel om daar een zeer relaxte heer aan te treffen die in de veronderstelling verkeerde dat hij hier niks te zoeken had en pas bij de volgende stop moest uitstappen. Begrijpelijk want het was ook slechts 3x omgeroepen! Met een autootje is Jacob daarna veilig afgeleverd in de aankomsthal. Een opmerkelijk begin van de vakantie. De bus bracht ons daarna in een uurtje naar ons hotel, het bekende Aegeon. Onderweg konden we al wat soortjes noteren: Boerenzwaluw, Huismus, Turkse Tortel, Stadsduif, Gierzwaluw, Geelpootmeeuw, Bonte Kraai en Zwarte Ooievaar. In de zoutpannen bij Skala Kalloni zagen we Steltkluten, Flamingo's en Huiszwaluwen. Na aankomst bij het hotel bleek dat de kamers nog niet waren vrijgegeven dus hebben



we een rondje rond het hotel gemaakt waarbij we nog wat soorten hoorden en/of zagen. Nachtegaal, Cetti's Zanger, Kuifleeuwerik, Houtduif, Kleine Zilverreigers, Roodstuitzwaluw en Flamingo's. Na dit "voorgerechtje" waren de kamers inmiddels vrij en nadat we ons een beetje geïnstalleerd hadden en ons een beetje bewapend hadden tegen zonnebrand zijn we eerst maar eens bij Maria, een bekende fietsverhuurster, een fiets gaan scoren. Onderweg er naar toe zagen we in de Kallonipoel 3 Bosruiters en een overvliegende Bijeneter. Maria bleek dit keer weer redelijke fietsen te hebben en nadat we water en bier hadden ingeslagen zijn we weer richting hotel gefietst met onderweg

nog Grote Karekiet. Terug in onze kamer bleken we een Nachtegaal als directe buur te hebben. Het beestje zat op luttele meters van ons terrasje de longen uit z'n lijf te zingen. Hierna zijn we richting Inlandlake (ouwe naam, tegenwoordig kent iedereen het als Metochimeer) gefietst. Onder de brug over de Westrivier lag een dood schaap en daar deed een waterschildpad z'n lunch mee. Op de brug zat een Balkankwik en langs de weg, overvliegend of in olijfboomgaarden zagen we Putters, Koolmees, Merels, Syrische Bonte Specht, Grauwe Gorzen, Roodkopklauwier, Nachtegaal, Ooievaar en 2 Maskerklauwieren. In en rond het Inlandlake was het rustig. We zagen/hoorden Waterhoentjes, 1 Do-daars, 1 Maskerklauwier, Cetti's Zanger, Ralreiger, Grote en Kleine Karekiet, Meerkoet, Zuidelijke Gaai, Buizerd en Arendbuizerds, Pimpelmees en zingende Bruinkeelortolaan, Orpheusgrasmus en Vale Spotvogel. Deze laatste liet zich hierbij mooi bekijken. Ook vanwege de temperatuur van tegen de 30 graden vonden we het daarna welletjes en fietsen richting hotel en de zeer welkome borrel. Op ons terras vervolgens de streeplijst bijgewerkt waarbij we een gratis oorverdovend concert kregen van "onze" Nachtegaal. Dat gaat nog wat worden komende nacht. Rond achten kregen we honger dus zijn we eens gaan kijken of ons vaste eettentje Sampo nog bestond. Dat bleek gelukkig het geval en we



werden hartelijk door Jorgos, de eigenaar, ontvangen die me meteen herkende. Knap na 4 jaar. Op weg er naar toe hadden we trouwens nog 4 Zwarte Ibissen in de Kallonipoel en vanaf het terras van Sampo zagen we Visdiefjes in de baai fourageren. De maaltijd bestond uit een overheerlijke tomatensalade, stifado, een stoofpotje en een gyros kip/varken. Dat alles over- en omspoeld met bier voor Jacob en een droge Retsina voor mij. De koffie en het toetje waren van het huis. Met fooi waren we met z'n tweetjes € 27.- kwijt! Daarna in het stikdonker naar huis zonder licht op de fiets. Bij het luisteren naar eventuele nieuwe pietjes hoorden we meerdere Grielen en ver weg een Bosuil roepen. Na deze eerste halve dag staat de teller op 44 soorten. Halverwege de nacht heb ik het raam gesloten om de Nachtegaal een aantal decibellen te smoren. Wat een kabaal maakt zo'n beestje.

### Woensdag 6 Mei

Tegen zevenen d'ruit en meteen maar op de fiets richting Inlandlake. Tegenover het hotel zagen we 2 Zanglijsters, 3 Flamingo's en 3 Strandplevieren. Bij het meer 2 Woudapen, 1 ♂ Klein Waterhoen, Roodstuitzwaluwen en 2 Steltkluten. Daarna terug naar ons hotel voor het ontbijt. We bleken zo'n beetje de laatsten te zijn. Prima want zo hadden we op het terras een plekje in de schaduw want de zon deed al heel erg z'n best. Na onze ochtendactiviteiten smaakte het ons uitstekend. Hierna zijn we naar de monding van de Oostrivier gepeddeld. Hier 5 Visdieven, 2 Dwergsterns, 1 Kleine Plevier en 1 Aalscholver. De dag ervoor hadden we al een Gele Luzernevlinder en daar kwam nu een Konings-



page bij. Langs de Oostrivier zijn we vervolgens richting Zoutpannen gefietst. Onderweg Bosruiters, 1 Oeverloper, Zwartkopgorzen, 1 Purperreiger, Woudaap, Steenuiltje op z'n vaste stek op een van de schuren in het gebied, Gele Kwik en overvliegende Zwarte Ooievaar. Bij aankomst in de Zoutpannen bleek het ervoor gelegen kanaal nagenoeg vogelloos. Ook elders bleken de aantallen vogels erg laag te liggen. Later hoorden we dat de trek door het voorafgaande warme weer vervroegd had plaatsgevonden en we bleken dus min of meer in het staartje van de trek te zitten. Vreemd genoeg waren sommige soorten zeer ruim vertegenwoordigd vergeleken met andere jaren. We zouden oa erg veel Bos-

ruiters, Ralreigers, Grauwe Klauwieren, Kemphanen en Witvleugelsterns te zien krijgen maar de aantallen roofvogels zullen dramatisch laag uitpakken maar nu loop ik op de feiten vooruit. In genoemde Zoutpannen zagen we 2 Zwarte Ooievaars, 35 overvliegende Grutto's, Kleine Zilvers, Kemphanen, 1 ♂ Witte Kwik, Ralreiger en we hoorden een Groenpootruiter. We zijn daarna het gebied ingegaan achter de afzetting op het betonnen bruggetje. Op een zandhoop liet een Kortteenleeuwerik zich erg mooi zien waarna hij in etappes omhoog klom onderwijl zingend. In de zoutbassins zagen we honderden Flamingo's, 6 Witvleugelsterns, 2 Witwangen, Blauwe Reiger en Kluten. Vanwege de warmte lasten we daarna een pauze in: tijd voor een biertje in de schaduw op het terras van Sampo. Op weg daarheen 9 Kemphanen, 5 Bosruiters, 1 Zwarte Ruiter, ca 35 Krombekstrandlopers, 4 Temmincks, 2 Ralreigers, Woudaapjes, ca 25 Kleine Zilvers op een kluitje en een man Grauwe Klauwier. Deze



Nachtegaal liet zich voor de verandering eens mooi bekijken: het beestje zat luid zingend open en bloot op een elektradraad. Na een hemels biertje of twee zijn we daarna doorgefietst naar het waterreservoir in de heuvels achter het Inlandlake. We hoorden er een Zomertortel maar voor de rest zaten er alleen Geelpootmeeuwen in het bassin. Toen we daarna op huis aan wilden bleek ik een leuke band te hebben. Balen! Ik ben op die band toch maar op ons hotel aangehobbeld en heb daar Maria gebeld. Geen probleem, ze kwamen de fiets omruilen en zo geschiedde. Na wat schrijfwerk om de stand van zaken bij te houden, natuurlijk onder het genot van wat alcoholica, zijn we wederom naar Sampo

gefietst. Deze avond kozen we voor een ontzettend lekkere tonijnsalade, een soort schnitzel, gyros en

als vulling knapperige frietjes die op ons verzoek deze keer "welldone" gebakken waren. De koffie en een soort puddinkje van het huis maakten het weer helemaal af. En daarna weer terug naar ons gratis nachtegaalconcert. Deze 2e dag bracht ons 28 nieuwe soorten waarmee de teller op 72 staat. Truste.

### Donderdag 7 Mei

Rond zevenen staan we er weer naast en voor het ontbijt willen we eerst gaan proberen om 2 harde soorten binnen te slepen. In het gebied tegenover het hotel rond de Westrivier zijn afgelopen dagen een Citroenkwik en een Jufferkraanvogel gemeld. We fietsen het gebied in en zien enkele Witwangsterns en een nieuwe soort: meerdere Graszangers zip-zippen boven het gebied. Als we in een nattig en blubberig deel komen hebben we beet. Jacob ziet de Citroenkwik als eerste terwijl het beestje op de grond zit, ik moet het helaas doen met een opvliegende vogel. We proberen bij de plek te komen waar we hem zien neerstrijken maar het enige resultaat is dat we onder de blubber komen te zitten. We zullen hem helaas niet meer zien maar er blijft nog genoeg over. We zien Strandplevieren, steeds meer Graszangers, 7 Kleine Strandlopers, Zwarte Ooievaar en ♂ en ♀ Balkankwik. Onze magen beginnen langzamerhand weer te knorren dus gaan we daar eerst maar eens wat aan doen. De Jufferkraan moet maar even wachten. Na het ontbijt maar weer eens naar de Oostrivier waar we 3 Tureluurs, 2 Dwergsterns en onze eerste Rosse Waaierstaart hebben. Het beestje liet zich goed zien, lange snavel, vette witte wenkbrauwstreep, grijsbruine bovenzijde en lange rossige staart die hij helaas voor ons niet wilde spreiden. De oostelijke vorm is wel een stuk grijzer dan z'n westelijke tegenhanger. We fietsten daarna kalmpjes aan langs de westoever van de Oostrivier. Bij de voorde was mooi het nest van een Buidelmees te zien met de opening naar de goede kant dus de Buidelmees zelf hebben we ook goed gezien. Verder veel Woudaapjes, Kleine Zilveren, Cetti's



Zangers en Nachtegalen. De hoofdweg overstekend kwamen we bij een tweede voorde waar de Oostrivier uit de heuvels komt. We zagen Merels, Vinken en Groenlingen. We hebben ons toen opgemaakt voor een barre tocht de heuvel op richting "Dooiegeitenkuil". Het was minstens 30 graden,



windstil en het pad is soms steil en erg stenig, kortom afzien. We werden er wel voor beloond. We zagen 2 Kneutjes, ♂ Roodborsttapuit, Oostelijke Blonde Tapuit, Orpheusgrasmus, Cirlgors, Baardgrasmus, 5 overvliegende Zwarte Ooievaars, Arendbuizerd, Raaf, Sperwer, Roodkopklauwier en Maskerklauwier. Op weg naar beneden op de terugweg kwam een donkere vorm Eleonora's Valk laag over. Schitterend beest. We kregen het allemaal niet voor niks want nu was Jacob aan de beurt voor een leuke band en we waren toch wel erg ver van huis! Wederom balen maar ik moet zeggen "Jacob droeg het als een man". We schrokken wederzijds ook nog van een forse Scheltopusik die half in de berm lag te zonnen

en door ons werd opgeschrikt. Het beest stak daarna met veel geweld de weg over en we schatten z'n lengte toch al gauw op 1,5 meter. Het is een pootloze hagedis en familie van de Hazelworm. We vonden dat we hierna best een biertje verdiend hadden en Jacob moest van z'n leuke band af dus zijn we terug gepeddeld naar Skala Kalloni waar aan beide behoeften tegemoet gekomen kon worden. Mijn fiets werd ook meteen maar omgeruild want mijn kettingkast was er af gevallen. Gelaafd en met nieuwe vervoermiddelen zijn we daarna naar de Westrivier gegaan want de Jufferkraan moest indien mogelijk toch wel op ons lijstje komen. Deze Geelpootmeeuw werd en passant ook nog maar even vereeuwigd omdat hij zo lekker kontrasteerde met de gele blommetjes. We zijn in eerste instantie het gebied ingetrokken waar we al eerder hadden gezocht. Geen Jufferkraan maar wel een jagende ♀ Grauwe Kiek. Op de terugweg zagen we een groep vogelaars rond de observatiehut bij de brug



allemaal dezelfde kant uitkijken dus dat maakte ons nieuwsgierig. Het bleek een deel van de Vogelwerkgroep het Gooi te zijn die de Jufferkraan in beeld hadden. Dat was makkelijk scoren hoewel

de vogel wel ver weg zat. Af en toe kwam hij/zij even in beeld door gaten in de begroeiing. Wat later zagen we er ook nog een ♀ Bruine Kiek. Een mooie afsluiting van een warme dag waarmee de teller op 93 soorten kwam. Het gaat ergens op lijken. Hierna thuis voorborrelen en verslagje bijwerken om wat later Sampo weer op te zoeken. Het werd deze keer tomatensalade en voor allebei een gemixte visschotel. Dat gemixt was wat overdreven want we kregen gewoon een groot bord gebakken sardines. Lekker maar niet wat we besteld hadden. We waren echter in een goeie bui dus hebben we de ober niet in mekaar geslagen ook al omdat hij met een nieuwe, erg droge en erg lekkere Retsina op de proppen kwam. Daarna lekker slapen wat elke nacht beter lukt omdat de Nachtegaal wat meer afstand neemt. Ik zie nu 'smorgens gasten uit kamers wat verder weg die zich nog in de slaperige ogen wrijven...

### Vrijdag 8 Mei

Wederom rond zevenen eruit en voor het ontbijt even naar de Westrivier waar we weer een Bruine Kiek, een Witte Ooievaar en deze keer de Jufferkraan ook vliegend hadden. Voor het ontbijt hebben



we eerst een huurauto opgehaald waar we een dag of drie onze aktieradius mee kunnen vergroten. Na het ontbijt rijden we in onze Nissan Micra eerst naar het terrein waar al sinds jaar en dag Dwergooruultjes zitten. We troffen er bekende vogelaarsters en zij wezen ons de bomen waar er deze keer 3 uiltjes huisden. Een er van zat prachtig open en bloot tegen de stam zodat ik er eindelijk eens een paar leuke plaatjes van kon maken. Eentje ging er ook nog roepen. Erg leuk. Als kers op de taart zagen we er ook nog een Middelste Bonte Specht. Goeie start van de dag. Daarna door naar de parkeerplaatsen bij Molyvos. We hadden er meerdere Baardgrasmussen, 1 Rùppels Grasmus, Torenavalkje, Wielewaal, Roodkop- en Grauwe Klauwier, Oostelijke Blonde Tapuit, 2 baltsende Zomertortels, Raaf en 1 Grasmus.



Op de terugweg hebben we een tijdje op een observatieplek voor roofvogels gestaan maar de lucht bleef leeg. Daarna door naar Achladeri maar nog even gestopt bij de Zoutpannen. Terwijl ik aan het fotograferen was ontdekte Jacob stiekum een Sporenkievit. Goed gedaan jochie. Een eindje



verder vonden we een plek met goed zicht op de zoutbassins. We telden er ca 300 Flamingo's, 4 Dwergsterns, ca 50 Witvleugelsterns, 16 Bergeenden, 2 Casarca's en 2 Zwarte Ibissen. Vervolgens zetten we een zoektocht op poten naar de Turkse Boomklever. We hadden al gehoord dat de jonkies waren uitgevlogen dus het zou niet makkelijk worden. Het enige wat we vervolgens konden bijschrijven was een roepende Koekoek. Engelsen die we spraken vertelden ons dat ze anderhalf uur eerder een Turkse Boomklever hadden gezien maar op de betreffende plek bleef het kaal en stil. Ietwat gedesillusioneerd gingen we weer richting hotel maar stopten even bij

een brug over een stroompje. Water trekt nou eenmaal pietjes aan. Er kwam meteen een krasse engelse 80-jarige (bleek later) dame op ons af die ons bijna verontwaardigd toesprak. "Jullie zullen me toch wel niet geloven want dat deed mijn man zaliger ook nooit maar ik heb 10 minuutjes geleden in dat pijnboombosje daar een TBK gezien". Proberen kost niks dus we lieten ons van een muur afzakken om in het aangegeven bos te komen. Nauwelijks in het bos zie ik de gewenste vogel open en bloot op een tak zitten dus die was ook binnen. Omdat ik er vantevoren toch niet zo heel veel vertrouwen in had, had ik m'n fotoestel in de auto laten liggen. Opvoeders zouden zeggen "een mooi leermoment".



Ik doe het daarom maar met een plaatje dat ik eerdere jaren van het pietje maakte. We hebben het dametje daarna hartelijk bedankt en kregen gratis haar hele levensverhaal te horen. Soms kost een soortje wat tijd... We konden daarna opgewekt de thuisreis aanvaarden want de wenssoorten van deze dag waren binnen. We stortten ons wat later bij Sampo op een garnalen/tomatensalade en elk een flink bord mixed grill. Ik liet de garnalen zwemmen in een half liter van de bekroonde Retsina en Jacob dompelde alles onder in bier. Smaken verschillen. De teller staat inmiddels op 106 soorten en daar zitten hele leuke bij. Morgen nieuwe kansen.

### Zaterdag 9 Mei

We begonnen de dag met een bezoekje aan de Kallonipoel want de dag ervoor had iemand er een Kwak zien invallen. Die Kwak zagen we niet maar we hadden wel een nieuwe soort: een ♀ Wilde Eend. Na het ontbijt was het de bedoeling dat we de westkant van het eiland gingen verkennen dus met Sigri als einddoel. Op weg er naar toe stopten we uiteraard bij een kloof die altijd spannend is. Hier hadden we Rotsmus, Rotszwaluwen, paartje Blauwe Rotslijster, OBT, Winterkoning, Koningspage, Kneutjes en Slangenarenden. Daarna verder naar het klooster Ipsilou wat boven op een steile heuvel ligt. Het woei hard die dag en we hoopten dat er een herhaling zou zijn van dezelfde omstandigheden enkele jaren eerder. Ongelofelijk veel zangertjes zaten toen in struiken op de luwe zuidkant van de betreffende heuvel maar ook hier bleek dat de trek al over was: het was er muisstil. Zelfs het Steenuiltje was nergens te ontdekken. We moesten het doen met een overvliegende Raaf en Slechtvalk, zingende Boomleeuwerik en een Ortolaan. Pogingen om Koningspages te fotograferen strandden door de harde wind. Beneden aan de heuvel hebben we een luwe plek opgezocht en hier zagen we meerdere Oostelijke Blonde, Gewone en Isabeltapuiten. Verder 2 Kneutjes en op een rots een zingende Smyrnagors. Door de afstand zat er geen fatsoenlijke foto in maar later in de week zal ik een herkansing krijgen.



Rond Sigri zagen we daarna meerdere Grauwe Klauwieren, Kneutjes, overal Kuifleeuweriken, Cetti's en Roodkopklauwieren. Van deze soort staat al een foto in dit verslag maar ik treed nog maar eens in herhaling, ik vind het erg mooie beestjes. Bij de haven zagen we 2 Kautjes en wat later langs de weg langs zee een Zwarte Kraai, ca 30 Kautjes en overal Grauwe Klauwieren. Bij de bovenloopse voorde



zagen we Woudaap, Oeverloper en natuurlijk weer een Grauwe Klauwier. Er is daar nog een benedenstroomse voorde en daar zagen we een ♂ Zomertaling, Ralreiger, Kleine Zilvers, Kleine Plevier en 2 Grauwe Vliegenvangers en wat verder vanaf een strand Yelkouan en Scoppoli's Pijlstormvogels. Het verschil tussen die twee heeft Hans me een keer uitgelegd. Je ziet duidelijk dat de ene soort in vloeiende vlucht dicht bij het water keilt terwijl de andere soort dat met steil opgaande en veel hogere vlucht doet. In een strandpoeltje wat we daarna bezochten zaten 2 Kleine Strandlopers, 1 Bosruiter en 2 Kemphanen. Op weg naar huis zagen we bij een wetlandje nog 16 Casarca's en 1 Kleine Torenavalk. Tegen zessen waren we weer op honk waar de borrel en het bier al ongeduldig op ons wachtten. Het menu later die avond bestond uit de al bekende garnalensalade, stoofvlees met piepers voor Jacob en ik stortte me nog eens op de mixed grill en het was weer verrukkelijk. Met volle maag nog maar eens de Kerkuilen geprobeerd. We hadden mazzel. Na enkele minuutjes verschenen beide vogels op de schoorstenen om daar een minuutje of zo mooi te poseren. Alweer een hele mooie afsluiting van een geslaagde dag met tot nu toe 124 vogels op de teller.



### Zondag 10 Mei

Deze morgen waren we er dik voor 7.00h uit want het tijdschema van Jacob was door het tijdsverschil

van 1 uur wat in de war geraakt. Geeft niet want dan kunnen we voor het ontbijt nog lekker veel doen. Eerst maar weer eens naar het gebied achter het Inlandlake want we hadden nog geen Rotsklever en dat beestje moest daar broeden. Even voor genoemd meertje hoorden we een Hop roepen. Op de terugweg zullen we het beestje ook nog zien vliegen. Bij aankomst bij de rotshelling waar de Rotsklevers hun nest moesten hebben bleek dat de jonkies waren uitgevlogen want na een poosje



zagen we 3 Rotsklevers op een rotsrichel in het nestgebied. Er kwam ook een Grondeekhoorn opduiken die een tijdje ging liggen luieren op een rotsblok. Wel een beetje een mottig staartje. Terugfietsend richting ontbijt zagen we de Hop die we eerder hoorden roepen. We hadden honger gekregen dus het ontbijt smaakte weer uitstekend. Voordat we richting Parakila gingen wipten we eerst even langs bij het plaatselijke warme bakkerij waar we 2 mega appel-



flappen insloegen voor de lunch. Onderweg naar Parakila even gestopt bij het Parakilamoeras (Bosruiters, Kleine Zilvers en Ralreiger) en de vervallen turkse moskee (Koolmees en Vink). Bij het kapelletje van Parakila waren de vooruitzichten beter. Er scharrelde van alles rond en we konden er de volgende mooie soorten noteren: veel Roodstuitwaluwen, 2 Raven, Oostelijke Blonde Tapuit, een fanatiek zingende Smyrnagors die zich



braaf liet fotograferen en een zonnende Hardoen, een imposante hagedis. We hadden het plan om hierna nog naar de Napivallei te rijden want we hadden nog geen Kleine Klapekster maar we moesten eerst tanken. Het 1e



tankstation bleek gesloten, het was Zondag, vandaar blijkbaar. Het 2e tankstation was ook niet gastvrij geopend en hetzelfde bleek te gelden voor het 3e brandstofinnamepunt. Omdat de resterende tankinhoud niet toereikend leek voor een



retourtje Napi hebben we ons voertuig bij het hotel gestald en zijn we op de fiets naar het gebied achter het waterreservoir gegaan. Onderweg zagen we 2x een Syrische Bonte Specht, Slangenarend, meerdere Arendbuizerds en een (zeer waarschijnlijke) Kleine Torenvalk. Vanaf een bruggetje over een bergstroompje zagen we ♂♂ en ♀♀ Weidebeekjuffer, Zuidelijke Keizerlibel en een Dobbelslang. Deze waterslang is familie van onze Ringslang maar heeft geen gele vlekken achter de kop. Daarna zijn we nog even langsgewipt bij het Inlandlake en hier zagen we ook de echtgenote van het eerder geziene Klein Waterhoenmannetje, een zingende Rietgors en een Spaanse Mus die we nog niet eerder

genoteerd hadden. Daarna op huis aan, auto inleveren en borrelen. Bij Sampo vielen we in herhaling: garnalensalade en voor elk een mixed grill. Wederom genieten.

### Maandag 11 Mei

Na het ontbijt nog maar eens naar de monding van de Oostrivier. We zagen hier 3 Rosse Waaiersaarten bij elkaar, 1 Aalscholver, 2 Steenlopers en 2 Kleine Strandlopers. Richting Zoutpannen

zagen we onze eerste en enige Roodpootvalk, een mooi adult vrouwtje. Weilandjes die gemaaid werden trokken 16 Witte ooievaars aan. In de Zoutpannen wat Bijeneters, 3 Rosse Waaierstaarten, Paapje, 6 Vorkstaartplevieren, 5 Strandplevieren, Kemphanen, Bosruiters, Kleine Strandlopers, 2 Casarca's, Kluten en enkele Temmincks.



Over of langsvliegend Witwangsterns en 6 Witvleugelsterns. Vervolgens nog even langsgedaan voor de Sporenkievit en daarna nog naar de bovenstroomse voorde. Daar zat niks nieuws dus maar weer rustig aan op huis aan. Onderweg nog maar eens een Witvleugel geportretteerd. Wat een prachtig sterntje is het toch. Op zeker moment zag ik een flink stuk staart van een Scheltopusik vanuit het gras in de berm over de weg steken. Ik kon het niet laten om voorzichtig te naderen om vervolgens het



beest in z'n staart te knijpen. Hij ontplofte! Met veel misbaar was ie in een oogwenk verdwenen in het hoge gras. Ik voelde me bijna schuldig omdat ik 'm in z'n middagdutje gestoord had. Na deze euvele daad zijn we teruggefietst om bij Sampo wat af te kicken. Na een biertje terug naar het hotel, douchen, alvast wat inpakken, borrelen, verslagje bijwerken en streeplijst bijwerken. We sluiten af met 132 soorten en daar zijn we niet ontevreden mee gezien de vroege trek van dit jaar. En nu op naar alweer de laatste keer Sampoën.



### Dinsdag 12 Mei

Rond zessen d'ruit om de laatste beetjes te pakken, een vroeg ontbijtje en daarna stond de bus klokke acht voor de deur. Na wat gedoe rond de bagage op het vliegveld ingecheckt en na het onvermijdelijke wachten stegen we zelfs een klein half uurtje eerder op dan het schema aangaf. Na een half uur vliegen hadden we een tussenstop op Samos en daarna gingen we zonder problemen richting Schiphol. Het slechte weer wat die dag delen van Duitsland teisterde hebben we blijkbaar op grote hoogte overvlogen want we hebben er niks van meegekregen. Rond drieën stonden we weer op hollandse bodem. Vervolgens met de trein naar Naarden-Bussum waar lette ons op het station op-wachtte om ons vervolgens thuis af te zetten. Wederom een toffe vogeltrip.