

Texel 26-09 t/m 03-10 '11

Maandag 26 Sept

Het is weer zover: tijd voor ons jaarlijkse schoolreisje naar Texel. Kees stond al vroeg aan m'n deur te rammelen en na het inladen van de spullen konden we op weg. Dit keer met heel wat betere weersverwachtingen dan het jaar ervoor. We waren toen een dag vroeger naar huis gegaan van ellende want het bleef toen maar regenen! Die kans zou nu bijzonder klein zijn had het KNMI ons verzekerd. We hadden de boot van 11.00h en "mochten" aan boord al gaan turven. De eerste vogels op de lijst waren Kauw, Eidereend, Aalscholvers, Steenlopers, Kok-, Storm-, Zilver- en Kleine en Grote Mantelmeeuw. De meeuwen die langs en achter de boot meevliegen geven je al meteen het eilandgevoel. We hadden ook al meteen een laag voorbij vliegende Zeekoet en als laatste een Scholekster. Na aankomst hebben we onszelf eerst verwend met koffie-kroket om de veilige overtocht te vieren. Hierna waren de Petten aan de beurt. Stoeltjes en 3-pootjes uitklappen en vogelen maar. We hadden er Torenavalk, Zwarte Kraai, Blauwe Reiger, Wintertaling, Wulp, Grauwe en Rotgans, Tureluur, Watersnip, Bergeend, Wilde Eend, Kievit, Witte Kwik, Spreeuw, Rietgors, Hout- en Holenduif, Graspieper, Sperwer, Smient, Putters, Buizerd en een vreemde hybride Rotgans x Kleine Rietgans. Daarna was de Mokbaai aan de beurt. Hier hadden we als nieuwe soorten: Kleine Zilvers, Lepelaars, Rosse Grutto's, Bontjes en Kluten. In de Horsmeertjes erachter hadden we Dodaars, Smienten, Waterral, Tafeleend, Meerkoet, Slob- en Kuifeend. Omdat er deze dag nog een aanlandige wind stond wilden we meteen maar wat zeetrek doen bij de Westerslag.



Op weg ernaar toe hadden we voor Den Hoorn een Boerenzwaluw en we konden Eksters en Huismussen bijschrijven. Aangekomen bij de Westerslag bleek er behoorlijke trek van Grote Sterns te zijn. In een paar uur tijd hebben we er vele tientallen langs zien komen. Er vlogen of dobberden ook aardig wat Roodkeelduikers. Verder enkele Visdiefjes, 2 laag doorvliegende Kleine Jagers, Jan van Genten, ca 35 Zwarte Zee-eenden, Scholeksters, Zeekoet/alk en enkele "Badmutsen" want daar doen Zeehonden me, met hun kop net boven water, aan denken. Het was toen tijd om ons maar eens te melden op camping de Bremakker waar we een stacaravan gehuurd hadden. Vanuit de tuin kon het vogelen gewoon

doorgaan want de camping ligt tegen de duinrand in de buurt van Ecomare. We konden er als laatste soorten van de dag nog overvliegende en roepende Kruisbekken, Merel, Koolmees, zingende Roodborst en Kneutjes noteren. Op zeker moment was er inene een soort invasie van kleine pietjes en binnen notime konden we nog Pimpelmees, Vink, Tjiftjaf, Groenling, Glanskop en Koperwiek noteren. Deze eerste dag leverde 57 soorten op. Reden genoeg om er het glas op te heffen (meerdere keren zelfs). Daarna was ik aan de beurt om de keuken te vullen met ui en preiluchtjes want op de menukaart stond die avond erwtensoep. Uiteindelijk hadden we een pan waarmee je een weeshuis een dag in de voeding kon hebben maar het lukte ons toch om na de maaltijd een kale bodem te zien. Zoals altijd nemen we onze verantwoordelijkheden serieus en daar horen geen restjes bij. Gelukkig hadden we allebei een apart slaapvertrekje en hadden dus geen gasmaskers nodig!

Dinsdag 27 Sept

Na het ontbijt zijn we naar de Ijzeren Kaap gegaan omdat dat een geijkte plek is om Geoorde Fuut, Kuifduiker en Roodhalsfuut te scoren. Vandaag niet dus want de zeeuwse mosselboeren waren ter plekke weer fanatiek bezig de wadbodem te vernielen en dus schoven we een eindje op naar het noorden richting Krassekeet en de Molen waar we ca 70 Geoorde Futen, 3 Zwarte Ruiters en een gewone Fuut hadden. Daarvoor hadden we bij het Waagejot nog Witgat en Bontbekplevier en dáár weer voor 3 Turkse Tortels en een Fazantenman. Daarna een twitch naar de tuintjes voor een gemelde Steppenkiek maar die werd al snel weer afgeblazen en gedowngrade tot Blauwe Kiek. Omdat we toch in de buurt waren zijn we naar het nieuwe natuurgebied Utopia gegaan en dat was genieten. Er was veel trek van Veldleeuwerik en op de schelpeneilandjes was het dringen geblazen.

We turfden er Kleine Strandlopers, Bontbekken, Bontjes, Kanoeten, Scholeksters, Tureluurs, Steenlopers en we hoorden Zwarte Ruiters roepen. De meeuwensoorten, ganzen en Wulpen laat ik maar even buiten beschouwing. Buitendijks liggen hier de Schorren vlakbij en daar in de buurt zagen we in een strookje mais, Putters, Groenlingen en Kneutjes. Terug bij de auto zagen we een Zwarthalszwaan die een behoorlijk eind verdwaald was want die hoort thuis op de Falklandeilanden (volgens de boekjes) Hier zagen we ook onze eerste 4 Knobbelzwanen. Richting Vuurtoren rijdend stopten we bij het Reddingboothuis en hier hadden we Heggen- en Huismussen, een Zwartkopman en veel Kneutjes. Bij een gebouwtje verderop maakten twee vogelaars ons attent op de aanwezigheid van 2 Bladkoningen. Een half uurtje posten leverde in ieder geval 1 mooi vrijzittende Blako op. We zullen er deze reis nog 4 zien! Verder zagen we hier 1 Slechtvalk en 4 Buizerds. In de Tuintjes hadden we nog eens 2 Blako's en een Torenvalk. De Bosjes van Robinson leverden Kneutjes en een ♂ Roodborsttapuit op. Toen liep de dag al weer een beetje ten einde en werd het tijd om ons huisje op te zoeken. Daar werden we verrast door een Kolibrievlinder die fourageerde op de Kamperfoelie. Mooi beestje maar de foto is wel een beetje een zoekplaatje. Kenners zullen er geen moeite mee hebben. Deze avond staat Kees in de keuken en hij komt er later weer uit met een haute cuisine-pan "Spaghetti a la Sandra". Het leven is mooi.



Woensdag 28 Sept

'sMorgens bleek de wereld ineens een stuk kleiner dan de dag ervoor want het zat potdicht van de mist. Na het ontbijt gingen we eerst naar de Westerkolk vanwege een melding van een Kleine Geelpootruiter de dag ervoor. We hadden ons vanwege de dichte mist de moeite kunnen besparen. We hadden amper 20 meter zicht. Dan maar de Ponderosa boerderij geprobeerd. Hier aangekomen



begon de mist heel langzaam op te trekken en dat leverde meteen nieuwe soorten op. Ringmus, Zwarte Zwaan, Groenpootruiter, 4 Kemphanen en een Zebra! De zon was ondertussen lekker doorgekomen en we besloten naar de Bleekersvallei te gaan. Het was er ongekend stil. We zagen alleen Roodborsttapuiten, Graspiepers en Kneutjes. Het aangrenzende Houten Bakje leverde iets meer op. Een Braamsluiper zat open en bloot in het zonnetje mooi te wazen en verder zagen we 2 Tjiffen en hoorden we een hakende Grote Bonte Specht. Toen nog maar eens naar de Westerslag voor zeetrek. Er trokken nog steeds aardig wat

Grote Sterns voorlangs en redelijk dichtbij dobberde langdurig een Parelduiker nog bijna geheel in zomerkleed. Aan de kop van een strekdam dreef een winterkleed Zeekoet. Verder enkele Roodkeelduikers en 9 langsvliegende 3-Teenstrandlopers. Daarna via het Grote Vlak (3 Dodaarzen) naar de Mokbaai. Aldaar 2 Kleine Zilvers, 9 Iepelaars en een heleboel ander watergrut wat je daar bij laag water kan verwachten. Omdat het toen al weer tegen vijven liep zijn we op ons gemakje weer op "huis" aan gekacheld. In de Kamperfoelie zat wederom de Kolibrievlinder en tijdens een kenningsmakingsgesprekje met de eigenaresse van ons onderkomen hoorden we nog een Boomkruiper. Eten deden we deze avond in de campingkantine en drinken trouwens ook want ze hadden er echte tesselse Stormbock. En de teller staat op 95 soorten.

Donderdag 29 Sept

We begonnen deze dag met een bezoek aan de noordkant van de Slufter. Het was er erg stil maar toen we terugliepen naar de auto hipte er steeds een Tapuit voor ons uit die uitermate mak was. We zagen er iets vreemds aan maar konden er niet precies de vinger op leggen. We hebben er wat plaatjes van gemaakt en ze later laten zien aan enkele "echte" vogelaars. Zij vonden het allemaal een beetje een rare vogel maar toch hielden ze het wel op een gewone Tapuit. Op deze lokatie hoorden we ook nog een Zilverplevier roepen. Na dit bezoek zijn we weer eens richting Vuurtoren gegaan en daar struinden we het gebied rond de Tuintjes af. Als nieuwe soort



hadden we hier een overvliegende Grote Lijster en daar kwamen wat later nog 3 Blauwe Kieken bij waarvan 1 mooie adulte man. Omdat het langzamerhand afgaand tij was geworden zijn we daarna naar het Monument op de waddendijk gegaan om daar in een heerlijk zonnetje en vanuit onze luie stoeltjes nog wat nieuwe soorten te



scoren. Helaas lukte dat niet maar ik ben er wel lekker bezig geweest met het plaatjes schieten van Steenlopers en Wulpen. Zie hier het resultaat.



Tussen het het fotograferen door konden we nog een aardige lijst aan vogels bij elkaar sprokkelen. We hadden oa 19 overvliegende Lepelaars, Zilver- en Goudplevieren, Rosse Grutto, Kleine Strandlopers, Tureluurs, Groenpootruiters en Bontjes.

Op de terugweg naar huis zijn we nogmaals naar het gebied aan de noordkant van de Slufter gereden omdat we verwachtten dat er met laag water wat meer vogels zouden zitten dan die ochtend met hoog water maar ook nu was het er stil. Thuis wachtten als troost een borrel en onze dagelijks terugkerende Kolibrievlinder en bovendien een nieuwe soort want bovenin een struik zagen we een Grauwe Vliegenvanger en dat brengt de score op precies 100 soorten.

Vrijdag 30 Sept

Deze dag startten we met een bezoek aan de Slufter. Bezuiden de Slufter heeft Staatsbosbeheer voor nieuwe natuur gezorgd door een soort meanderende sloot uit te graven en het resultaat mag er zijn. Dat vonden de vogels blijkbaar ook want we hoorden er 3 Waterrallen en verder een opvliegende Houtsnip, Koperwieken, Zwartkoppen, Winterkoning, Kool- en Pimpelmees en Grauwe Vlieg. In de Slufter fourageerden Grote Sterns, enkele Visdieven en uiteraard weer veel Scholeksters, Wulpen, Goud- en Bontbekplevieren. Daarna zijn we op een melding van een Gestreepte Strandloper naar de Oosterkolk gereden waar we het beestje inderdaad aantreffen en daarnaast nog 3 Krombekken en een zootje Kemphanen. Vervolgens de Wadkant aangehouden en daar hadden we in het Waagejot een eenzame Rosse Grutto en bij de Krassekeet weer erg veel Georde Futen en minimaal 1 Kuifduiker. We waren daarna van plan naar de Tuintjes te gaan maar toen we langs de Robbenjager reden zagen we daar 10-tallen vogelaars staan. Bij navraag bleek de oorzaak een Orpheus spotvogel te zijn die op de camping was neergestreden. We sloten ons aan bij een excursiegroepje en hebben het beestje erg mooi en meermaals gezien. Op het Renvogelweijtje hadden we daarna een Paapje en bij het Reddingboothuis een Zanglijster als nieuwe soort. Via Dorpzicht (een bosje bij de Cocksdorp) zijn we toen nog even bij de Oosterkolk langsgeweest maar de vogelbevolking had er sinds die ochtend nog geen verandering ondergaan. Thuisgekomen op de camping hoorden we een Keep roepen en de Kolibrievlinder had plaats gemaakt voor een Gammavlinder. Deze wijsheid heb ik van Kees, ere wie ere toekomt. De campingkantine was deze avond weer open dus we hoefden ons niet bezig te houden met kokkerellen. Alle aandacht kon dus besteed worden aan het schrijven van het dagverslagje en het bijwerken van de streeplijsten. Dit allemaal met een goed gevuld glas in de hand terwijl we optimaal genieten van het late zonnetje.

Zaterdag 1 Okt

Na het ontbijt met wederom schitterend weer naar de Cocksdorp gereden waar we onze 4^e Blako prachtig vrij in een boomrijtje zagen zitten. Daarna via de Tuintjes naar een duintop waar je vanaf bankjes een prima uitzicht hebt op de zee en de aanliggende duinen. We zagen er 6 Grote Zilverreigers boven zee, 1 Kleine Jager tp en 1 ex. → noord, 27 Bontbekken, 4 Roodkeelduikers tp, Zanglijster, Rietgors en Roodborsttapuit. Deze Blauwe Kiek kwam een kijkje nemen en werd gevolgd door een laag overkomende Slechtvalk die ons helaas zo verraste dat we er geen plaatjes van konden maken. We zijn daarna een tijdje bezig geweest met de jacht op een Roze Spreeuw maar dat vereiste wel wat op en neerpendel tussen het Reddingboothuis en de Cocksdorp. Uiteindelijk zagen we het juv. beestje mooi



vrij boven in een struik zitten in de buurt van het Reddingboothuis. De volgende melding waar we gehoor aan gaven behelsde een Morinelplevier in Utopia. Daar aangekomen hadden we het betreffende beestje snel gevonden maar er ontstond onder de aanwezige vogelaars al snel een discussie over de echtheid van de Morinel. Ik zou er m'n hand niet voor in het vuur hebben durven steken maar naast ons stond een oudere vogelaar die claimde dat hij er zoveel ervaring mee had dat hij 100% zeker was dat het hier om een Morinel ging. Uiteindelijk gaf de mening van een aantal vogelcracks die vanaf een dijk hadden waargenomen de doorslag: de Morinel werd ter plekke gedegradeerd tot nep-Morinel. Einde discussie en wij waren een mogelijke nieuwe textelsoort armer. Wat we er wel hadden waren Goud- en Zilverplevieren, Kleine Strandlopers, Steenlopers, Scholeksters, Bontbekjes, Wulpen, Kanoeten en Bonte Strandlopers. Na dit welles-nietes avontuur zakten we langs de waddijk verder af richting zuid. Bij Dijkmanshuizen hadden we een 2^e (of misschien dezelfde) Gestreepte Strandloper die zich ophield op een nat stuk bouwland. Bij de vogelhut met dezelfde naam was een Sperwervrouw actief. Hier ook 2 Torenvalken, heel veel Watersnippen, Smienten, Zwarte Ruiters, Winterkoning, 4 Groenlingen en 1 Zanglijster. Daarna richting camping waar we voor de borrel eerst nog het bos indoken omdat we nog een aantal bospietjes misten. Niet helemaal tevergeefs want we zagen hier onze eerste Gaai en dat was onze 110^e soort. Verder ca 15 Kepen die op sparreappels fourageerden en nog wat klein spul als Kool- en Pimpelmezen en een Grote Bonte Specht. Wederom een toffe dag met nog steeds veel zon en strakblauwe luchten.

Zondag 2 Okt

Deze dag zullen Kees en ik onze 1^e en enige "lifer" van deze trip kunnen noteren maar zo ver was het 'smorgens nog niet. Na de ochtendrituelen zijn we begonnen in de Tuintjes waar we het getijk van een overvliegende Grote Gele Kwik hoorden. Op de al beschreven duintop kwam een Kramsvogel overvliegen en op zee zeilden 1 adulte en 1 juv. Jan van Gent. 2 Kleine Jagers lieten ook nog wat vuurwerk zien en verder dobberden er nog 2 Zeekoeten/alken rond. De rust werd toen verstoord door een telefoontje van Hans met de melding van een mogelijke Daurische Klauwier bij Paal 21 ten noorden van de Koog. Inpakken dus en twitchen. Toen we ter plekke kwamen bleek het beestje in de zeereep te zitten bovenin wat doolie struiken. Het zag er zwart van de vogelaars.



Ik was in eerste instantie te druk met kijken naar dit mooie vogeltje om een foto te maken en toen ik daar aan toe was vloog het beestje met tussenpozen steeds verder van ons vandaan. Gelukkig had Pieter er wel mooie foto's van en zonder over auteursrechten te zeuren stuurde hij me deze mooie plaat toe. Nog bedankt Pieter. Het leuke was dat Frank Derricks de ontdekker was en hij kreeg later ook geheel verdiend de bonusrijker van het DBA voor de mooiste ontdekking van het DBA weekend. Nogmaals proficiat Frank. We zijn hierna naar de zeereep bij Ecomare gegaan en daar zagen we een paartje Gekraagde Roodstaart waarvan het mannetje nog helemaal in zomerkleed was. De rest van de dag vulden we met bezoeken aan de Westerslag (niks), Turfveld (niks), het Grote Vlak (Meeuwen en 1 Dodaars) en de Mokbaai waar we oa Goud- en Zilverplevieren, Rosse Grutto's, Wulpen en Bontjes hadden. En toen was de koek langzamerhand op. We kwamen uit op 115 soorten en dat is een lage score voor Texel maar daar zitten dan wel een paar klappers tussen. Al met al toch weer reden genoeg om er 'savonds weer een goeie borrel op te nemen.

Maandag 3 Okt

Na het ontbijt en het schoonmaken van ons tijdelijke verblijf kon de thuisreis aanvaard worden. Op de pont hebben we ons nog even vermaakt met het fotograferen van langsvliegende meeuwen. Dat fotograferen van vliegende vogels via de kijker levert vaak erg leuke plaatjes op. We konden via zo'n foto het ringnummer van een overvliegende juv. Zilvermeeuw aflezen! Ik heb het nummer doorgesluist naar iemand die zich bezig houdt met meeuwenringen. En toen zat ons uitstapje er al weer op. Kees zette me met m'n hele hebben en houwen weer keurig af op de Varenmeent en daar bleek dat er gelukkig nog heel wat schepselen bestonden die blij waren dat ik er weer was. Binnen no time had de Huismussentamtam rondgebazuind dat de voedselverstrekker weer present was en dus werd ik verwelkomd door een heel koor verwachtingsvolle Tsjilpers. Aangename thuiskomst toch?



